

# Ben jij er klaar voor?

Walk His way, voorbereid, waakzaam en heilig

## Matteüs 25: 1-13 (BB)

1 "Je kan het Koninkrijk van God ook vergelijken met tien bruidsmisjes die met hun olielampen op weg gingen om de bruidegom op te wachten. 2 Vijf misjes waren dwaas en vijf misjes waren verstandig. 3 Want de dwaze misjes namen wel hun olielampen mee, maar geen olie. 4 Maar de verstandige misjes namen behalve hun olielamp ook een kruikje olie mee. 5 Het duurde lang voordat de bruidegom kwam. Daardoor werden ze moe en ze vielen in slaap. 6 Maar midden in de nacht werd er geroepen: 'Kijk, daar komt de bruidegom! Kom mee, hem tegemoet!' 7 De misjes stonden haastig op en staken hun lampen aan. 8 Toen zeiden de dwaze misjes tegen de verstandige misjes: 'Geef ons een beetje van jullie olie, want onze lampen gaan uit.' 9 Maar de verstandige misjes zeiden: 'Nee, want dan hebben we geen van allen genoeg. Gaan jullie maar naar de winkel om olie te kopen.' 10 Maar terwijl de dwaze misjes olie gingen kopen, kwam de bruidegom. En de misjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen, de feestzaal in. Toen ging de deur dicht. 11 Later kwamen ook de andere misjes en riepen: 'Heer, heer, laat ons er in!' 12 Maar hij antwoordde: 'Luister: ik ken jullie niet.' 13 Let dus goed op. Want jullie weten niet op welke dag en op welk moment de Mensenzoon komt."

## Inleiding

Om even een beter beeld te scheppen over wat ik net heb voorgelezen heb ik even wat voorbeelden gezocht. Wat denken jullie dat deze misjes voor soort olielamp bij zich hadden? Was dat een klein lampje, zoals je hier ziet? Of zou dat een grote olielamp kunnen zijn, zoals deze? Deze lamp werd op een steel gezet. Denk aan een bezemsteel. Deze zijn bedoeld voor buiten. Als je zo'n lamp mee neemt, terwijl hij nog niet aan hoeft, dan zit de lont er wel in, maar geen olie. Zo'n lont, als je die aansteekt, brandt wel even, maar gaat al snel weer uit, als er geen olie bij komt. Die olie moet in de kom om de lont heen. De dwaze misjes uit de gelijkenis hadden geen olie bij zich, en deden dus eigenlijk iets zinloos. Aan de buitenkant lijkt het wel te kloppen, maar in feite heb je er niets aan. Ze hadden zich niet goed voorbereid. De verstandige misjes hadden wel olie meegenomen. Waarom deelden ze niet? Omdat ze dan allemaal te weinig zouden hebben! De olie brandt op, en als je te weinig olie in je lamp hebt, gaat je lamp al snel weer uit. Iedereen zou moeten zorgen voor voldoende olie in hun lamp.

## Kern

Dit verhaal is een bekend verhaal. Ik wil dit verhaal aangrijpen om jullie uitleg te geven waar de discipelen van Jezus geen uitleg nodig hadden. Voor hen was het allemaal bekend, maar in feite weten wij natuurlijk niet zo goed hoe de cultuur van die tijd was, met betrekking tot de verloving en het huwelijk.

Jezus kwam uit Galilea, en al zijn discipelen kwamen daar ook vandaan.

De aspirant bruidegom ging in die tijd, samen met zijn vader, de vader van de aspirant bruid en de aspirant bruid zelf, naar de poort van de stad. Daar werden alle wettelijke beslissingen genomen. Daar aangekomen werd, door de vader van de bruidegom, een document voorgelezen, waarin stond onder welke voorwaarden de bruidegom met de bruid zou willen trouwen. Hierbij werd een bruidsschat aangeboden, als een soort verzekering voor de bruid.

Daarna bood de bruidegom een beker wijn aan, aan de bruid. Als de bruid de voorwaarden gehoord had en akkoord ging met het voorgenomen huwelijk, nam ze deze beker aan, en dronk eruit. De bruidegom zei vervolgens: Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, totdat ik het samen met jou zal drinken in het huis van mijn vader. **(klinkt bekend?)**

#### Lucas 22: 17-18 (BB)

17 Hij nam een beker met wijn en dankte God ervoor. Toen zei Hij: "Drink uit deze beker en geef hem aan elkaar door. 18 Want Ik zeg jullie dat Ik geen wijn meer zal drinken, totdat het Koninkrijk van God is gekomen."

Daarna zei de bruidegom: Ik ga naar het huis van mijn vader, waar ik een plaats voor je zal bereiden, zodat jij kunt zijn waar ik ben. **(klinkt bekend?)**

#### Johannes 14: 2-3 (BB)

2 In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen. 3 Wanneer Ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben.

De dag en het tijdstip waarop de bruidegom zijn bruid zal ophalen weet hij niet. Dat moment is alleen bekend bij de vader. **(klinkt bekend?)**

#### Markus 13: 32 (BB)

32 Maar niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen zijn. Ook de engelen in de hemel weten dat niet. Ook de Zoon weet het niet. Alleen de Vader weet het.

De bruidegom gaat vervolgens alles voorbereiden. Een uitbreiding aan het huis, hij zorgt ervoor dat het wordt ingericht, dat alles wordt aangeschaft wat nodig is voor het bruiloftsfeest enzovoorts. De bruid zorgt ervoor dat zij een bruidsjurk heeft **(klinkt bekend?)**,

#### Openbaring 3: 4-5 (BB)

4 Maar er zijn bij jullie in Sardes ook een paar mensen die het goed doen. Zij zijn wel blijven leven op een manier die past bij mensen die bij Mij horen. Zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, want dat hebben ze verdiend. 5 Als je overwint, zul je witte kleren krijgen. En Ik zal je naam niet weghalen uit het Boek van het Leven. Maar Ik zal tegen mijn Vader en zijn engelen zeggen dat je bij Mij hoort.

en dat er jurken zijn voor haar vriendinnen, de bruidsmeisjes. Ze zorgt ervoor dat ze puur is, en dat ze er klaar voor is, om opgehaald te worden door haar bruidegom. Ze weet niet wanneer hij haar komt halen, dus ze moet steeds klaar zijn om te vertrekken. Dat betekent **4** natuurlijk niet dat ze de hele tijd zit niets te doen! Ze blijft bezig, met de dagelijkse werkzaamheden, maar zeker ook met haar voorbereidingen voor het bruiloftsfeest. In die tijd ging je niet naar een bruidswinkel om een jurk uit te zoeken, je kocht stoffen bij een handelaar, en ging zelf je jurk maken. Maar echt mooie stoffen waren niet op voorraad, die moesten worden besteld, en met een karavaan gebracht worden. Dat kon soms maanden duren! Als er dan weer wat binnen was, kon je weer verder.

De bruidegom komt haar niet halen zodra hij klaar denkt te zijn. Hij blijft bezig met de voorbereidingen, totdat hij van zijn vader te horen krijgt dat hij zijn bruid mag halen. Meestal was dit in de nacht. Hij weet niet wanneer het tijd is, dat weet alleen zijn vader.

Dan, op het door de vader bepaalde moment, geeft hij zijn zoon het seintje: Ga je bruid maar halen. De bruidegom staat dan op, en blaast op de straat, op zijn Sjofar. **(klinkt bekend?)**

### 1 Tessalonicenzen 4: 16-17 (BB)

16 Op een bepaald moment zal één van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Hij zal op de trompet blazen en de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. De mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan. 17 Daarna zullen wij die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn.

Heel de stad hoort dat het tijd is. De bruidegom gaat, met zijn vrienden, naar het huis van de bruid. De bruid, die ook wakker geworden is, komt naar buiten, in haar trouwjurk, met haar vriendinnen en hun olielampen. De vrienden van de bruidegom zetten een draagstoel neer, waar zij in gaat zitten. Ze werd dan meegenomen naar het huis van de vader van de bruidegom. In Galilea zeiden ze dan dat ze daar naartoe vloog. **(klinkt bekend?)**

### Hooglied 3: 6-11 (BB)

6Wie komt daar door de woestijn aan, in een wolk van mirre en wierook en allerlei andere specerijen die de koopman verkoopt? 7Dat is koning Salomo in zijn draagstoel, omringd door zestig van de dapperste mannen uit Israël. 8Allemaal zwaardvechters en goede krijgers. Ze hebben het zwaard op hun heup vanwege de gevaren 's nachts. 9Koning Salomo liet zijn draagstoel maken van cederhout van de Libanon. 10De spijlen zijn van zilver, de zitting is van goud, de luifel van blauwgeverfde stoffen, met liefde geweven door de meisjes van Jeruzalem. 11Meisjes van Jeruzalem, ga hem tegemoet! Ga kijken naar koning Salomo met op zijn hoofd de kroon die zijn moeder hem heeft opgezet op de dag van zijn bruiloft, op de mooiste dag van zijn leven.

### 1 Tessalonicenzen 4: 16-17 (BB)

16 Op een bepaald moment zal één van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Hij zal op de trompet blazen en de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. De mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan. 17 Daarna zullen wij die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn.

Daar aangekomen gaat iedereen die zich bij de stoet heeft aangesloten naar binnen. De deur gaat dicht achter de laatste persoon in de stoet. Was je niet op tijd? Dan kwam je er niet in... **(klinkt bekend?)** En dan is het feest. Niet een dag, dit feest duurde een week! In die week komt de bruid niet buiten het huis waar het feest gevierd wordt. **(klinkt bekend?)**

### Openbaring 19: 6-8 (BB)

6 Toen hoorde ik een stem die leek op het geluid van een grote menigte, of van de zee, of van de donder. En die stem riep: "Prijs de Heer! Want de Almachtige Heer God is Koning! 7 Laten we blij zijn en feestvieren en Hem prijzen! Want de bruiloft van het Lam begint. Zijn bruid heeft zich klaargemaakt." 8 Ze had mooie kleren van fijn, wit linnen gekregen om aan te trekken. Dat fijne linnen is het geloof van de gelovigen. Door dat geloof zijn ze vrijgesproken van schuld.

Na die week begint, voor het bruidspaar, het leven als getrouwd stel.

Veel mensen zeggen dat de olie in de gelijkenis symbool staat voor de Heilige Geest. Maar daar heb ik wat moeite mee. De dwaze meisjes krijgen het advies om olie te kopen, en ze gaan dat ook doen. Maar kun je de Heilige Geest kopen? Ik denk zelf dat het hier gaat om je RELATIE met Jezus. Natuurlijk kun je ook geen relatie kopen, maar je moet wel altijd investeren in relaties! Geen geld natuurlijk, als ik wil investeren in mijn relatie met Daphne, dan doe ik dat bijvoorbeeld door tijd met haar door te brengen.

Hoe investeer je in je relatie met Jezus? Dat heb ik mij ook wel eens afgevraagd. Maar toen ik er over ging bidden kwam het antwoord al snel, en het is beschamend simpel! Net zoals je in je relatie met je geliefde investeert.

- Door tijd door te brengen met Hem.
- Door Hem te betrekken in alles wat met jouw leven te maken heeft.
- Door je leven te leven zoals Hij dat deed. Walk His way!
- Je bent bezig met wat God van je vraagt. Net zoals de bruid in Galilea destijds niet bleef zitten niets doen maar zich zo goed mogelijk voorbereidde op haar huwelijk met haar bruidegom, mag ook jij bezig zijn voor Hem.

### Matteüs 24: 45-51 (BB)

45 Een trouwe en verstandige dienaar krijgt van zijn heer de leiding over de andere dienaren. Hij moet voor hen zorgen. Wie van jullie zal net zo doen als hij? 46 Wat is het heerlijk voor die dienaar als hij met zijn werk bezig is als zijn heer terugkomt. 47 Luister goed! Ik zeg jullie dat zijn heer hem de leiding zal geven over alles wat hij bezit. 48 Maar stel dat hij een slechte dienaar is. Stel dat hij bij zichzelf zou zeggen: 'Mijn heer blijft nog wel een poosje weg.' 49 En hij zou de andere dienaren mishandelen en met dronkenlappen gaan zitten drinken. 50 Dan komt zijn heer onverwachts terug, op een moment dat de dienaar hem niet verwacht. 51 En zijn heer zal hem gevangen zetten. Hij zal hem dezelfde straf geven als de schijnheilige mensen. Dan zal die dienaar huilen en met zijn tanden knarsen van spijt."

### Afsluiting

Wat denken jullie, zou een Galileese bruid, die wacht op het moment waarop haar bruidegom haar komt halen, af en toe proberen te achterhalen hoe ver hij is met zijn voorbereidingen? De vader zou hem immers niet zijn bruid laten ophalen als het huis nog niet klaar is. Zou ze de tekenen die wijzen op zijn komst in de gaten houden? Lijkt me wel, toch?

Zo mogen ook wij kijken naar de tekenen die wijzen op de komst van ONZE Bruidegom! Hij staat te trappelen om ons te komen halen. Ik wil graag goed voorbereid zijn als Jezus mij komt halen. Jij ook? Ga je mee, naar het bruiloftsfeest? Ben je er klaar voor?

### Openbaring 22: 11b-17 (BB)

Laten de mensen die goed doen nog meer goede dingen gaan doen. Laten de mensen die bij God horen nog heiliger gaan leven. 12 En let op: Ik kom gauw! En dan geef Ik alle mensen wat ze hebben verdiend met wat ze hebben gedaan. 13 IK BEN de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. 14 Het is heerlijk voor de mensen als ze leven zoals Ik het wil. Want zij mogen eten van de levensboom. Zij mogen door de poorten de stad binnengaan. 15 Maar

buiten de stad zijn de bedriegers en de tovenaars, de mensen die allerlei verkeerde dingen doen op het gebied van seks, de moordenaars, de mensen die afgoden aanbidden en alle leugenaars. 16 Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd zodat je deze dingen aan de gemeenten kan vertellen. IK BEN de Zoon van David. IK BEN de stralende Morgenster."

17 De Geest en de bruid zeggen: "Kom!" En laat iedereen die het hoort, zeggen: "Kom!" Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag komen drinken van het water dat levend maakt. Je hoeft er niets voor te betalen.